

NANAI NOTES MAGAZINE

50 jaar NANAI
Een terugblik

50 jaar *God is Red*
Verjaardag van een belangrijk boek

Film: *Killers of the Flower Moon*
Aanrader en voer voor discussie

Lacrosse
Indiaanse sport weer Olympisch

Project 562
Alle stammen gefotografeerd

Ivan Looking Horse
Zegt: *Wopila Tanka!*



December 2023

Voorpagina:

David Swallow, medicijnman van de Lakota, voor de heilige rotsformatie bij de Amerikanen bekend als Devils Tower, maar bij de Lakota als Mato Tipila, de woning van de beer.

“De Amerikanen hadden ook wel door dat hier geesten verblijven, maar dat vonden ze maar eng, en daarom noemden ze het Devils Tower. Maar wij begrijpen die geesten en voor ons zijn het dus helemaal geen duivels.” (Foto Serv Wiemers)

Deze pagina:

Maart 1973 – Indiaanse activisten in het bevrijde Wounded Knee op het Pine Ridge indianen-reservaat van de Oglala Lakota, met op de achtergrond het iconische kerkje en op de voorgrond een vuur voor een ceremonie.

De Amerikaanse belegering van indiaanse activisten in Wounded Knee nu 50 jaar geleden was de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting NANAI.

COLOFON

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Actiegroep voor Noord-Amerikaanse Indianen.

Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers (eindredactie).

Stichting NANAI

Kruislandsedijk 20, 4651 RD Steenberg
info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | www.nanai.nl
facebook.com/nanaifoundation
 Bank: NL34 TRIO 0197946453

DE MISSIE VAN DE NANAI:

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.

Inhoud

- 4 Voorwoord
- 6 NANAI 50 jaar - terugblik
- 12 God is Red – een belangrijk boek is 50 jaar
- 22 Update uit *Indian Country* van Franci Taylor
- 26 Update uit *Indian Country* van Joseph Allockeek Komok Jr.
- 28 Killers of the Flower Moon
- 34 Lacrosse op de Olympische Spelen
- 36 Mensen komen en mensen gaan, Nico Prins over bezoekers op reservaten
- 39 Hoe is het met de Navajo studente?
- 40 60 jaar De Kiva
- 42 Ivan Looking Horse zegt dank aan NANAI
- 44 NANAI-vrijwilliger Johan Looijestijn
- 45 NANAI-vrijwilliger Linde Brueren
- 46 Indiaanse fotograaf Matika Wilbur
- 54 Indigenous Legacy Ceremony Holten
- 56 NANAI-mensen die we verloren
- 58 Projecten stichting NANAI



Het bestuur van de stichting NANAI en de redactie van NANAI Notes Magazine wenst jou fijne feestdagen en een vredig en gezond 2024!



Tipi bij de ingang van het Fletcher hotel in Wageningen waar de NANAI afgelopen 1 oktober de 50^{ste} verjaardag vierde.

Beste lezers van NANAI Notes Magazine,

Dit jaar was in alle opzichten een heel bijzonder jaar. Als eerste natuurlijk vanwege het 50-jarig bestaan, maar ook omdat we dit jaar veel nieuwe donateurs en vrijwilligers erbij hebben gekregen. De NANAI zit dus weer in de lift. En speciaal voor het 50-jarig bestaan hadden we diverse sponsors die voor ons echt het verschil hebben gemaakt. We hopen dat ze ons willen blijven steunen. Wat ook heel bijzonder is dat bekende Nederlanders zoals Waldemar Torenstra, Simone Walraven, Henk Schiffmacher en zijn vrouw Louise van Teylingen de NANAI steunen, en daar zijn we best wel heel erg trots op....

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar we willen iedereen weer heel erg bedanken want zonder jullie bijdragen was dit allemaal niet gelukt!

Financieel gaat het ook heel goed met de NANAI; we hebben dit jaar een bijzonder hoog bedrag van ruim € 40.000 kunnen doneren aan alle projecten. Dat dit bedrag zo hoog is komt mede doordat we een legaat van € 20.000 hebben ontvangen, speciaal voor de Karihwanoron Mohawkschool, meer hierover in dit magazine (blz. 9).

Door al deze positieve ontwikkelingen zullen we eens goed moeten nadenken wat onze koers gaat worden voor 2024, maar voor nu genieten we nog even na van een heel mooi NANAI-jaar!

We hebben ook al een datum in gedachten voor de volgende NANAI-dag, en dat is zondag 6 oktober 2024. Hopelijk kunnen we er dan ook weer een mooi weekend van maken, samen met een leuke dag bij Tioga Tours op zaterdag 5 oktober. We houden jullie op de hoogte.

In dit Magazine staat weer een groot aantal artikelen over uiteenlopende onderwerpen. We beginnen met een terugblik op de zeer geslaagde viering van het 50-jarig bestaan. Serv heeft een prachtig artikel geschreven over het boek *God is Red* van Vine Deloria Jr. dat 50 jaar geleden is verschenen. Er zijn weer interessante berichten uit Indian Country, van Franci Taylor en Joseph Allockeek Komok Jr.



G.H. Verver Photography

We besteden in dit Magazine ook aandacht aan de reacties van indianen op de film *Killers of the Flower Moon*. Ook in de sport groeit de aandacht voor indianen. Lacrosse is voor het eerst aanwezig op de Olympische Spelen van 2028, een mijlpaal.

Nico heeft een verhaal geschreven over hoe de inwoners van Pine Ridge kijken naar de vele bezoekers van het reservaat. Alyssa James en Ivan Looking Horse, die financieel gesteund worden door de NANAI, geven een korte update. In september vond op de Canadese begraafplaats in Holten een bijzondere ceremonie plaats waar de NANAI bij aanwezig was.

Jan heeft een artikel samengesteld over fotograaf Matika Wilbur die het lijvig fotoboek *Project 562* heeft gemaakt over haar 10-jarige reis door *Indian Country*. En dan zijn er, net zoals altijd, ook nog een aantal korte berichten.

Veel leesplezier en een heel gezond en mooi 2024!
Suzanne Nieuwland, voorzitter

Op de foto Suzanne Nieuwland met Waldemar Torenstra (r) en Serv Wiemers (l).