

# NANAI NOTES MAGAZINE

## De 'Heilige' Leonard Crow Dog

### **Tribal Colleges**

Hoger onderwijs op de  
indiaanse manier

### **Adelaarsveren**

Indiaanse scholieren  
mogen ze weer dragen

### **Trump's Muur**

Indiaanse volken aan  
beide zijden van de grens

### **VN Verklaring**

Erkenning van inheemse  
rechten

Voorjaar  
2019

Tijdschrift  
van de  
Nederlandse  
Stichting  
voor Noord-  
Amerikaanse  
Indianen



**COLOFON**

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Stichting voor Noord-Amerikaanse Indianen. Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers.

Stichting NANAI  
 Simone de Beauvoirstraat 41  
 3207 MA Spijkenisse  
 info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | [www.nanai.nl](http://www.nanai.nl)  
[facebook.com/nanaifoundation](https://www.facebook.com/nanaifoundation)  
 Bank: NL34 TRIO 0197946453

**DE MISSIE VAN DE NANAI:**

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

**STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI**

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.

*Leonard Crow Dog bidt met de Heilige Pijp in bevrijd Wounded Knee 1973.*

**AAN ALLE LEDEN:**

- Als je nog niet je e-mailadres hebt doorgegeven, doe dat dan ajb via [info@nanai.nl](mailto:info@nanai.nl).
- Controleer ajb of de contributie voor 2019 (minimaal € 20,-) is overgemaakt op rekening NL34 TRIO 0197946453.
- Maak de NANAI nog sterker, vertel over ons werk en breng nieuwe leden aan.

## INHOUD

- 3 Redactioneel  
*“Organisatie, actie en communicatie”*
- 4 Inzamelingsactie  
*“Leonard Crow Dog was essentieel voor de indiaanse beweging”*
- 7 Korte berichten  
*“We zullen haar missen”*
- 8 Tribal Colleges en Universiteiten  
*“Indiaans hoger onderwijs ligt onder vuur”*
- 14 Indianen verdeeld door de grens  
*“Onze stamgenoten worden gezien als ‘aliens’”*
- 16 Ruth Buffalo beschermt adelaarsveren  
*“Jongeren bloeien op door het omarmen van hun erfgoed”*
- 18 Indianen bij de Verenigde Naties  
*“Hoe zorgt de VN dat inheemse rechten worden beschermd?”*
- 21 Henry Red Cloud  
*“Niet gebroken door overstromingen”*
- 22 NANAI-jaarverslag en begroting
- 24 Achterpagina: *Freedom Run*

## AGENDA

- ❑ Dit jaar vindt de Wereld Scouting **Jamboree** plaats in de VS (West Virginia). Ter voorbereiding wordt in Nederland (Ommen) op 31 mei en 1 juni een kamp georganiseerd. NANAI is erbij om presentaties te geven.
- ❑ De Mohawk politiek en spiritueel leider **Tom Porter, Sakokwenionkwas** brengt een bezoek aan Europa. Van 9 t/m 14 juni is Porter in Nederland. NANAI organiseert een avond met hem waar alle NANAI-leden welkom zijn.
- ❑ Op 13 en 14 september organiseert NANAI met het Samenwerkingsverband Inheemse Volken een **bijeenkomst in Den Haag** om de aandacht te vestigen op UNDRIP (zie blz. 18-20) en 50 jaar NCIV/WIZA.
- ❑ Samen met **Filmhuis Den Haag** organiseert NANAI in het najaar een avond met film en discussie over Noord-Amerikaanse indianen.
- Meer info over deze evenementen via Nieuwsbrief, Facebook en website.

## REDACTIONEEL

NANAI 3.0, de vernieuwde Stichting Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen, begint vorm te krijgen. Afgelopen jaar zijn we begonnen met vernieuwing op drie terreinen: organisatie, communicatie en actie. De resultaten daarvan zijn nu al te zien.

Wat betreft **organisatie**: Ons nieuwe bestuur heeft de financiële administratie gemoderniseerd. We streven dit jaar naar de ANBI-status, wat onder andere betekent dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Belangrijker nog is dat we heel zorgvuldig met de financiën omgaan en zo veel mogelijk direct naar indiaanse projecten doorsturen. De jaarcijfers zijn in dit magazine te vinden. En natuurlijk ook informatie over de projecten, zoals de inzamelingsacties voor Leonard Crow Dog en voor Henry Red Cloud. Een ander onderdeel van organisatie is ons ledenbestand. Van veel mensen hebben we nu ook de e-mailadressen, onder andere van belang voor de NANAI Notes Nieuwsbrief.

Wat betreft **actie**: We willen zoveel mogelijk Noord-Amerikaanse indianen rechtstreeks steunen. Dat doen we door projectfinanciering en door te lobbyen. Twee voorbeelden daarvan: (1) Tijdens het bezoek van Madonna Thunder Hawk en Marcella Gilbert afgelopen najaar hebben we bezoeken georganiseerd aan Nederlandse pensioenfondsen die beleggen in oliepijpleidingen door indiaans land. Eén pensioenfonds, PFZW, besloot onmiddellijk een belegging terug te trekken, en met deze en de andere, ABP/APG, hebben we een communicatielijntje opgezet. (2) Toen in januari vreedzame demonstranten van de *Wet'suwet'en First Nation* door de Canadese politie werden aangevallen om plaats te maken voor een gaspijpleiding hebben we een petitie gestuurd aan de Canadese ambassade om Canada te wijzen op inheemse rechten.

Wat betreft **communicatie**: De NANAI Notes Nieuwsbrief is een feit, de website is vernieuwd (en wordt nog verder uitgebouwd), op Facebook delen we bijna dagelijks updates uit Indian Country, en, natuurlijk, twee keer per jaar verschijnt dit NANAI Notes Magazine.

Veel leesplezier!

## Leonard Crow Dog, meest Heilige Man van de Lakota

NANAI start inzamelingsactie om spiritueel leider een waardige oude dag te gunnen. *Door Serv Wiemers*



*Onder: Leonard Crow Dog rookt de Heilige Pijp in Wounded Knee, 1973. Boven: Crow Dog op latere leeftijd.*



De beroemde Lakota activiste en aloude vriendin van de NANAI, Phyllis Young noemt hem 'de Meest Heilige van de Heilige Mensen'. Leonard Crow Dog, Sicangu Lakota, oftewel Brule Sioux, heeft een niet te overschatten rol gespeeld in de indiaanse beweging. Crow Dog is een medicijnman en spiritueel leider die de verbinding maakte tussen het moderne indiaanse activisme en traditionele indiaanse waarden. Hij speelde een belangrijke rol in zowel Wounded Knee 1973 als Standing Rock 2016-2017. Nu is hij aan het eind van zijn leven hier, en verdient hij de zorg die hij ook altijd aan anderen heeft gegeven. De NANAI steunt hem daarbij.

Leonard Crow Dog werd in 1942 geboren op het Rosebud indianenreservaat in een traditionele Lakota familie. Op jonge leeftijd werd hij door de stamouderen aangewezen om de Lakota tradities, taal en ceremoniën te leren en door te geven aan de volgende generaties. Het bijzondere is dat deze ouderen zelf nog de vrije tijd hadden meegeemaakt. De tijd voordat de Sioux werden gekoloniseerd. Zij wisten nog hoe de oude ceremoniën en gebruiken moesten worden uitgevoerd. Leonard Crow Dog ging niet naar een kostschool maar werd door de traditionele stamouderen opgevoed.

Toen eind jaren zestig de Red Power-beweging opkwam en de American Indian Movement werd opgericht, waren aanvankelijk met name jonge stadsindianen actief. In Leonard Crow Dog vonden ze een leeftijdsgenoot die hen en de indiaanse beweging kon voeden met de typisch indiaanse waarden. Zo werd Leonard Crow Dog de spiritueel leider van de American Indian Movement. Tijdens de belegering van Wounded Knee in 1973 voerde hij de ceremoniën uit, waaronder de Geestendans. De indiaanse ceremoniën waren op dat moment nog verboden in de Verenigde Staten.