

NANAI NOTES MAGAZINE



Actie voor Crow Dog en Red Cloud succesvol

Najaar 2019

Tijdschrift
van de
Nederlandse
Actiegroep
Noord-
Amerikaanse
Indianen

Hollywood

Tijd voor verandering

Solidariteit

Met indiaanse vrouwen

Klimaatcrisis

Indianen eisen
noodtoestand

Tasha Nez

Steun aan Navajo
studente

Pine Ridge

Houdt de moed erin



COLOFON

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Actiegroep voor Noord-Amerikaanse Indianen. Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers.

Stichting NANAI
 Simone de Beauvoirstraat 41
 3207 MA Spijkenisse
 info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | www.nanai.nl
 facebook.com/nanaifoundation
 Bank: NL34 TRIO 0197946453

DE MISSIE VAN DE NANAI:

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.

Voorpagina: Lakota demonstrant bij de Leonard Peltier Run die ieder jaar op 26 juni wordt gehouden bij Oglala, Pine Ridge, om de schietpartij op die dag in 1975 te herdenken.

Deze pagina: Ceremonieel en educatief kamp in Pesla, een voor prairievolken heilige hoogvlakte in het centrum van de Black Hills.

AAN ALLE LEDEN:

- Als je nog niet je e-mailadres hebt doorgegeven, doe dat dan ajb via info@nanai.nl.
- Controleer ajb of de contributie voor 2019 (minimaal € 20,-) is overgemaakt op rekening NL34 TRIO 0197946453. En denk ook aan de contributie voor 2020 (ajb betalen in januari).
- Maak de NANAI nog sterker, vertel over ons werk en breng nieuwe leden aan.





Beste NANAI leden,

We kunnen terugkijken op een heel succesvol jaar!

We hebben een ANBI-status gekregen waardoor alle giften van de leden fiscaal aftrekbaar worden. Meer hierover elders in het Magazine. Inmiddels hebben we een nieuw logo, gemaakt door Emmy van Typisch M die ook onze website heeft

verzorgd, kijk hiervoor op www.nanai.nl. Emmy stelt ook de nieuwsbrieven samen en verzorgt onze merchandise, zo heeft ze T-shirts gemaakt voor onze vrijwilligers, krijgen we stickers/pennen/patches/banners om de stichting te promoten. Hier zijn we heel blij mee.

Afgelopen mei hadden we twee succesvolle crowdfunding acties voor Henry Red Cloud en Leonard Crow Dog. Er is veel geld binnengekomen. Serv Wiemers heeft deze donaties in juni persoonlijk kunnen overhandigen. In het Magazine staat een verslag hierover. Zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen doen!

Onlangs hebben Jan Ketelaars en ik gesproken met Madonna Thunderhawk en haar dochter Marcella Gilbert toen ze even in Nederland waren voor de vertoning van hun film Warrior Women in Den Haag. We hebben hen toen gevraagd of er projecten zijn die we kunnen steunen op hun Cheyenne River reservaat. Eén ervan is de Children's Village van Simply Smiles. In dit kinderdorp worden indiaanse kinderen die uit huis zijn geplaatst door indiaanse pleegouders opgevangen. Zo zijn ze veilig en wonen ze in hun eigen gemeenschap. We gaan uitzoeken of we dit project financieel kunnen steunen. Hierover binnenkort meer.

We zijn het afgelopen halfjaar aanwezig geweest op een aantal evenementen waarbij indiaanse gasten aanwezig waren, zoals in juli op het Full Colour Festival in Emmen met Kevin Dust en Colten Buffalo. Bij de viering van het 50 jarig bestaan van het NCIV in Leiden in september hadden wij de Native jingle dress danseres Nita uitgenodigd.

Op de evenementen die we zelf georganiseerd hebben de afgelopen tijd, de Native American Experience in de Cactus Oase in oktober in Ruurlo en de Filmdag in november in Bilthoven, was Jerry Thundercloud McDonald de indiaanse gast. Verderop in het Magazine meer hierover.

We zijn trots op wat we dit jaar allemaal hebben kunnen doen. Begin volgend jaar zijn we weer aanwezig op de Western Experience in Den Bosch. En in september 2020 willen we weer een mooie NANAI dag organiseren. We hebben genoeg plannen maar zonder jullie donaties en steun lukt dat niet, dus doneer en help de NANAI groeien, hoe meer donateurs hoe meer projecten we kunnen steunen, alle hulp is welkom! We willen iedereen bedanken voor hun inzet en geniet van de komende feestdagen. Hopelijk zien we jullie op de Western Experience, tot dan!

Warme groet, Suzanne Nieuwland

Inhoud

- 4 Crow Dog en Red Cloud danken NANAI
- 6 Een indiaan in Hollywood
- 10 Kort – nieuws en berichten
- 14 Yankton Sioux onder water
- 16 Een gewone zondag op Pine Ridge
- 22 Indianen demonstreren voor klimaat
- 24 NANAI steunt studente Tasha Nez
- 26 Speciale programma's indiaanse studenten
- 30 Solidariteit met vermiste indiaanse vrouwen
- 31 Native American Experience
- 32 Drummen met Jerry Thundercloud
- 33 In memoriam: Willy Oppers
- 36 Achterpagina: Ivan Looking Horse

Crow Dog en Red Cloud danken NANAI donateurs

NANAI inzamelingsactie succesvol

Tekst en foto's Serv Wiemers

Dit voorjaar heeft de NANAI twee inzamelingsacties opgezet: voor Leonard Crow Dog, de oude Lakota medicijnman en spiritueel leider van de American Indian Movement en voor Henry Red Cloud, nazaat van de beroemde Chief Red Cloud en leider van Lakota Solar en het Red Cloud Renewable Energy Center. Deze zomer heeft Serv Wiemers namens de stichting NANAI en alle donateurs het ingezamelde geld overhandigd. Beide inheemse leiders waren zeer dankbaar. De donaties komen niet alleen hen ten goede, maar vooral de indiaanse gemeenschap.

Crow Dog

Volgens veel traditionele Lakota is Leonard Crow Dog, van de Sicangu Lakota oftewel Brule Sioux, een heilige man. Hij beschikt over



spirituele krachten en kan communiceren met en via dieren. Zijn krachten en traditionele kennis heeft hij zijn hele leven ingezet voor de indiaanse gemeenschap.

Twee jaar geleden ging zijn gezondheid snel achteruit en raakte hij aan één kant grotendeels verlamd. Maar Crow Dog is opgekrabbeld. Voor zover dat kan, en met rolstoel, reist hij rond door indiaans land en verzorgt ceremoniën.

Deze zomer was hij aanwezig in Rapid City bij een vergadering over het terugkrijgen van stukken land in de heilige Black Hills. Tijdens deze bijeenkomst werd de NANAI-donatie overhandigd. De donatie draagt bij aan een waardige oude dag voor Crow Dog, maar nog veel meer versterkt het de rol die hij in de traditionele indiaanse gemeenschap kan vervullen. Veel jongere Lakota noemen hem 'leksí', oom, en komen naar hem toe voor advies en hulp.

'Chief' Crow Dog sprak zijn dankbaarheid uit voor alle steun die hij van de NANAI (ook in het verleden) had ontvangen en was zeer verheugd over het NANAI Notes Magazine. Na afloop van de bijeenkomst ging Leonard Crow Dog door naar Pesla, de hoogste plek in de Black Hills waar hij een groep indianen, met name Lakota en Cheyenne, toesprak tijdens een ceremonie bij de zonnewende op 21 juni.



Leonard Crow Dog met NANAI Notes Magazine.