

# NANAI NOTES MAGAZINE

50 jaar NANAI  
50 jaar Wounded Knee



Jubileumnummer, voorjaar 2023



**Voorpagina:**

- *Maart 1973 – Tijdens de belegering van het indiaanse dorpje Wounded Knee op het Pine Ridge indianenreservaat krijgt een jonge AIM-activist rode verf op zijn gezicht ten teken dat hij de dood aanvaardt voor de verdediging van Wounded Knee.*
- *Daarvoor al (eind jaren 1960) valt Maria van Kints uit Rotterdam op door haar passie voor Noord-Amerikaanse indianen.*

*Deze pagina: Maart 1973 – Indianen hebben tijdens de bezetting van Wounded Knee een tipi opgezet voor het beroemde kerkje dat staat bij het massagraf van de Lakota indianen die in 1890 door het Amerikaanse leger waren afgeslacht.*

*De Amerikaanse belegering van indiaanse activisten in Wounded Knee nu 50 jaar geleden was de directe aanleiding voor de oprichting door Maria van Kints en sympathisanten van de stichting NANAI.*

*Dat is het thema van dit NANAI Notes Magazine.*

**COLOFON**

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Actiegroep voor Noord-Amerikaanse Indianen.

Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers (eindredactie).

**Stichting NANAI**

Kruislandsedijk 20, 4651 RD Steenberg  
 info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | www.nanai.nl  
 facebook.com/nanaifoundation  
 Bank: NL34 TRIO 0197946453

**DE MISSIE VAN DE NANAI:**

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

**STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI**

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.

# Inhoud

- 4 Voorwoord
- 5 Philip 50 jaar na Wounded Knee
- 6 NANAI 50 jaar
- 12 De betekenis van Wounded Knee
- 16 De kinderen van Wounded Knee
- 20 Ooggetuigeverslag Wounded Knee
- 24 Update uit *Indian Country* van Franci Taylor
- 27 Ondersteboven van de Amerika's
- 29 NANAI-vrijwilliger Inge Kieviets
- 30 NANAI-vrijwilliger Margreet Anceaux
- 33 Herdenking Wounded Knee 1973
- 35 NANAI-dag 1 oktober
- 36 NANAI-gasten Joely Kanietenhawi van Dommelen en Teddy Draper jr.
- 38 Een onvergetelijke NANAI-reis
- 43 NANAI-vrijwilliger Rosemieke van Hauwe
- 44 NANAI-vrijwilliger Serv Wiemers
- 46 NANAI-vrijwilliger Rinze de Haan
- 46 NANAI-vrijwilliger Angelique van der Laak
- 47 NANAI-vrijwilliger Gerard de Kort
- 48 NANAI-vrijwilliger Cees Zoomer
- 52 Wounded Knee-veteranen met grijze haren
- 56 NANAI-mensen die we verloren ...
- 58 Financiën stichting NANAI



*Boven: Eén van de oudste NANAI Notes: een themanummer over de grote VN-conferentie in Genève in 1977, waar de NANAI bij betrokken was.*

*Onder: Indianen demonstreren in de jaren 1970 om Wounded Knee niet te vergeten.*



## Beste lezers van dit Jubileum Magazine,

Wat ben ik ongelofelijk trots dat de NANAI dit jaar 50 jaar bestaat! Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken en eren die dit mogelijk heeft gemaakt, in de eerste plaats natuurlijk Maria van Kints die de stichting 50 jaar geleden heeft opgericht en daarnaast Leo van Kints die het heeft voortgezet na Maria. Maar zonder de onuitputtelijke hulp van onze donateurs, vrijwilligers, het bestuur en alle anderen hadden we deze mijlpaal nooit kunnen bereiken en daar zijn we heel trots op en dankbaar voor!

De afgelopen jaren als voorzitter waren zeer leerzaam en waardevol en ik ben ook heel blij dat we de afgelopen Covid-jaren redelijk goed zijn doorgekomen. Het afgelopen jaar hebben we toch nog een mooi bedrag van bijna €16.000 aan onze projecten kunnen doneren. Het ziet er nu naar uit dat we weer heel langzaam aan het groeien zijn en diverse mensen hebben aangeboden om de stichting meer te willen gaan helpen, dat is heel goed nieuws voor de toekomst van de NANAI!

Er waren ook weer diverse evenementen waarbij we aanwezig konden zijn zoals de Western Experience eind januari, de KIVA-dag begin april en we zijn in mei met een klein NANAI-gezelschap naar het Native American weekend geweest in El Dorado, Duitsland.

Op 1 oktober gaan we het 50 jarig-bestaan van de NANAI vieren in het Fletcher hotel in Wageningen. Op zaterdag 30 september zullen waarschijnlijk daar de workshops plaats vinden. Deze mooie locatie wordt hopelijk de aankomende jaren onze vaste locatie voor de NANAI-dagen. Speciaal voor de NANAI is er een kortingscode om te overnachten (meer info hierover op blz. 35).

Op dit moment zijn we druk bezig met het uitnodigen van de indiaanse gasten. We kunnen alvast verklappen dat Teddy Draper (Navajo) en Joely van Dommelen (van de Karihwanoron Mohawk school) hoogstwaarschijnlijk aanwezig zullen zijn. Via onze nieuwsbrieven, website en Facebook-pagina houden we jullie op de hoogte van het 50 jarig-bestaan. Iedereen is welkom!

Speciaal voor het 50 jarig-bestaan zijn we een inzamelingsactie gestart; hoe meer donaties we ontvangen, hoe meer indiaanse gasten we kunnen uitnodigen. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Heb jij hiervoor ideeën en/of denk jij dat jij ons hiermee kan helpen, neem dan contact met ons op.

In dit magazine blikken we terug op hoe het ooit begon. De bezetting van Wounded Knee was de directe aanleiding voor de oprichting van de NANAI. Leo vertelt hoe het er in het begin aan toe ging. We besteden in dit Magazine ook uitgebreid aandacht aan de verhalen van vrijwilligers. Franci Taylor vertelt over de veranderingen in *Indian Country* die ook voor haar persoonlijk heel belangrijk zijn geweest. Nico haalt herinneringen op aan zijn eerste reis met Leo naar Pine Ridge. Teddy Draper en Joely van Dommelen stellen zich voor. Ook staat het financieel jaarverslag 2022 in dit Magazine. Er zijn afgelopen periode helaas ook mensen overleden die nauw betrokken waren bij de NANAI; daar staan we ook bij stil.

Veel leesplezier gewenst en we hopen jullie allemaal te zien op 1 oktober!

*Suzanne Nieuwland*



*Native American weekend El Dorado 2023, met Kevin Dust, Kian Dust & Lowery Begay.*