

NANAI NOTES MAGAZINE

Winter in Indian Country

Thema onderwijs:

Kostschool drama, Survival Schools, hoger onderwijs voor indianen, en Jana's Kids

Leonard Crow Dog

Zijn missie is volbracht

Acteur Wes Studi

Veiling van gesigneerde foto's

Thanksgiving

Hoe vieren we dat echt?

Indianen bij de VN

Herinneringen aan 1977



December 2021

Voorpagina: Lakota ruiter in de sneeuw bij de herdenking van de slachting bij Wounded Knee in 1890.

Deze pagina: Een lid van de American Indian Movement bemenst een loopgraaf voor het kerkje van Wounded Knee om de indianen te beschermen tegen aanvallen van het Amerikaanse leger. De belegering van indiaanse activisten in Wounded Knee op het Pine Ridge-reservaat in 1973 was de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting NANAI.

COLOFON

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Actiegroep voor Noord-Amerikaanse Indianen.

Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers (eindredactie).

Stichting NANAI

Kruislandsedijk 20, 4651 RD Steenberg
info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | www.nanai.nl
facebook.com/nanaifoundation
Bank: NL34 TRIO 0197946453

DE MISSIE VAN DE NANAI:

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.

Inhoud

- 4 Beste NANAI-leden – voorwoord
 6 De Kiva, zusterstichting van de NANAI
 8 Leonard Crow Dog – zijn reis hier en naar de sterren
 16 Indianen voor het eerst bij de Verenigde Naties in 1977
 18 Een bijzondere actie met Wes Studi
 20 Vondst indiaanse kinderlijkjes is onderdeel van de grootste genocide
 22 “Dood de indiaan, red de mens” – achtergrond van de indiaanse kostscholen
 25 De tegenhangers van de kostscholen: Survival Schools
Updates uit Indian Country ...
 26 ... van Franci Taylor over indianen in het hoger onderwijs
 32 ... van Tasha Nez over onderwijs en de Diné-gemeenschap
 33 ... van Kent Nerburn over kostscholen
 35 ... van Ivan Looking Horse met een dankwoord
 37 ... van Jana Mashonee over onderwijs als hulpmiddel
En verder:
 40 Het verhaal van Wes Studi: de beroemdste indiaan speelt de beroemdste indiaan
 46 Canada schendt rechten Wet’suwet’en
 48 Hoe kunnen we Thanksgiving wél vieren?
 50 Een verhaal van verhalenverteller Nico Prins



Wes Studi heeft iets voor NANAI-donateurs. Wat? Kijk snel op bladzijde 18-19.

En het komt ten goede aan een langlopend NANAI-project, de Karihwanoron Mohawkschool.



Beste NANAI leden,

De winter komt eraan, de donkere dagen voor Kerst zijn begonnen en we zitten weer heerlijk bij de kachel.....een mooie gelegenheid om dit magazine te lezen en stil te staan bij het afgelopen jaar. Ondanks dat we dit jaar minder donaties hebben mogen ontvangen, wat waarschijnlijk mede komt doordat we geen bijeenkomsten hebben gehad, konden we dit jaar toch nog bijna € 17.500 doneren aan indiaanse projecten. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor! We hadden dit jaar graag weer meegedaan met evenementen en natuurlijk ook heel graag een NANAI-dag willen organiseren maar dat is doorgeschoven naar september/oktober 2022. Al onze hoop is nu gevestigd op de aankomende Western Experience eind januari 2022.

Ons doel voor 2022 is te proberen te groeien met het aantal donateurs zodat we onze indiaanse projecten kunnen blijven steunen, want dat blijft ook zeker in deze onzekere tijden heel hard nodig. Hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken van onze donateurs. Daarom zijn we ook heel blij met initiatieven zoals van Kevin van der Sluis, die gesigeneerde foto's heeft kunnen regelen van Wes Studi. De verkoopopbrengst hiervan gaat geheel naar de Karihwanoron Mohawkschool. Meer hierover in het Magazine.

In dit nummer besteedt Serv Wiemers uitgebreid aandacht aan het overlijden van Leonard Crow Dog. De recente ontdekking van kinderlijkjes bij voormalige indiaanse kostscholen in Canada is aanleiding om de geschiedenis en de impact van het desastreuze beleid te belichten. Kent Nerburn is er behoorlijk boos over. Onderwijs krijgt aandacht door uitgebreide berichten uit *Indian Country* van Franci Taylor, Jana Mashonee en Tasha Nez.

Het leven van de acteur Wes Studi wordt verteld door Tommy Orange. In dit magazine publiceren we een ingekorte versie van dat verhaal. En er is weer een prachtig verhaal van Nico. Ook wat Thanksgiving voor de indianen betekent komt in dit dikke nummer aan bod en Egbert Jonkman blikt terug op de VN-vergadering over en met indianen in Geneve in 1977. Tenslotte verzetten de Wet'suwet'en zich tegen pijn over hun grond. Veel te lezen dus – en te kijken natuurlijk.

We willen al onze donateurs weer bedanken voor hun bijdrage; laten we positief uitkijken naar 2022!

Voor nu heel veel leesplezier gewenst,
Suzanne Nieuwland, voorzitter stichting NANAI

Het bestuur van de stichting NANAI en de redactie van NANAI Notes Magazine wensen alle lezers mooie feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!

Madonna Thunder Hawk en strijdmakker Andria Skye Robideau op hun paarden in de sneeuw in Lakota Land.

