

NANAI NOTES MAGAZINE



Voorjaar 2020 Tijdschrift van de Nederlandse Actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen

De indiaanse strijd tegen Corona



Jana Mashonee
Exclusief interview

Pandemie
Dit hebben we al
eerder meegemaakt

75 jaar bevrijding
Ook door indianen

Navajo zwaar getroffen
Traditie geeft kracht

Corona-effect
Op kunst en basketbal

Voorpagina: Arapahoe indiaan Sterling bij het indiaanse monument ter herdenking van de Slag bij Little Big Horn oftewel Greasy Grass in 1876. De aanval door de Zevende Cavalerie onder leiding van generaal Custer op een vreedzaam kamp van Lakota, Cheyenne en Arapahoe werd afgeslagen door de indianen en werd de grootste militaire overwinning van indianen op het Amerikaanse leger. (foto Serv Wiemers)

Deze pagina: Leonard Crow Dog, Lakota, bij een vuur voor een traditionele ceremonie tijdens de belegering van Wounded Knee in 1973. De belegering van Wounded Knee door het Amerikaanse leger was de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting NANAI.



COLOFON

NANAI NOTES MAGAZINE is het tijdschrift van NANAI, Nederlandse Actiegroep voor Noord-Amerikaanse Indianen.

Redactie: Jan Ketelaars en Serv Wiemers.
Met medewerking van: Jacintha Vroom, Jaap Schipper, Cindy Smits, Paul van den Wildenberg.

Stichting NANAI

Simone de Beauvoirstraat 41, 3207 MA Spijkenisse
info@nanai.nl | 06-14 71 20 24 | www.nanai.nl
facebook.com/nanaifoundation
Bank: NL34 TRIO 0197946453

DE MISSIE VAN DE NANAI:

1. Informatie aan het Nederlandse publiek over de huidige situatie van Noord-Amerikaanse indianen
2. Morele en politieke steun aan de strijd van Noord-Amerikaanse indianen voor hun politieke en culturele zelfbeschikking
3. Financiering van projecten die door Noord-Amerikaanse indianen zelf zijn opgezet

STEUN INDIANEN EN WORD LID VAN DE NANAI

Voor € 20 per jaar ben je donateur en ontvang je de nieuwsbrief en NANAI Notes Magazine.



Jana Mashonee

*Canyon de Chelly,
Navajo reservaat*



Inhoud

- 4 Beste NANAI-leden – *voorwoord*
- 5 Coronavirus – *gedicht*
- 6 Steun de indiaanse strijd tegen corona – *projecten*
- 8 Jana: “Ik ben een indiaan” – *exclusief interview*
- 12 Hoe overleven we de coronacrisis – *perspectieven van de Navajo/Diné*
- 17 Terugkeer van de taal – *een oud NANAI-project*
- 18 Eindelijk aandacht voor gesneuvelde indianen in Nederland
- 20 Brief van Leo van Kints
- 21 Tweede druk Veerkracht uit
- 22 COVID-19: “Het is niet alsof we dit nog niet eerder hebben meegemaakt”
- 25 Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
- 26 Indianen zouden hun *elders* nooit opofferen ten gunste van de economie
- 28 Wat doet een kunstenaar tijdens de pandemie?
- 30 Annuleren NABI heeft voor indiaanse gemeenschap grote impact
- 32 Voormalig basketbalspeler Michelle Tom helpt Navajo met gevecht tegen corona
- 34 NANAI-project: Chinle Planting Hope



Mobiele kliniek van Indian Health Service op Pine Ridge reservaat

Navajo



Marcella Gilbert bezorgt voedselpakket bij de grens van het Cheyenne River reservaat

Chinle Planting Hope voedseldistributie



Beste NANAI leden,

We hopen dat jullie deze Notes in goede gezondheid mogen ontvangen. Vanwege de huidige coronatijd zal dit Magazine voor een groot deel in het teken staan van de gevolgen van de pandemie voor Indian Country. We besteden aandacht aan de *elders*, aan de gevolgen voor jonge mensen die willen gaan studeren, hoe gaat een kunstenaar met deze situatie om, wat hebben indianen eerder in de geschiedenis meegemaakt aan epidemieën en andere rampen. Enkele Navajo's doen wijze uitspraken over de betekenis van de pandemie.

Maar er komen ook andere onderwerpen aan de orde. Zoals een interview met Jana van voor de crisis en we besteden in het kader van 75 jaar vrijheid aandacht aan de Canadese begraafplaatsen in Nederland, waar enkele *Natives* en *Metis* begraven liggen. Er is ook een artikel dat ingaat op de geschiedenis van de NANAI en een samenvatting van het jaarverslag 2019 is ook in deze editie opgenomen. Op de website staat het volledige jaarverslag, de jaarrekening 2019 en het nieuwe beleidsplan voor 2020.

De situatie in veel indiaanse gebieden is zorgelijk. Waar het op de *Plains* nog mee lijkt te vallen met besmettingen en doden, zijn het noord- en zuidwesten, en met name de Navajo Nation bijzonder zwaar getroffen. Op de lijstjes van meest getroffen gebieden in de VS staat de Navajo Nation op de tweede plaats. Veel, zo niet alle reservaten zijn op slot gegaan waardoor met name ouderen moeilijk aan voedsel en andere benodigdheden kunnen komen. Net als bij ons hadden veel mensen plotseling geen inkomsten meer. En geld van de federale overheid komt op zijn zachts gezegd niet gemakkelijk bij de diverse stammen en reservaten.

We zijn in maart direct in actie gekomen voor noodhulp. Op Facebook en op de website kon speciaal voor de getroffen indianen gedoneerd worden. Hier is massaal gebruik van gemaakt. Waarvoor hartelijk dank. Dit zijn de bedragen die we tot nu toe overgemaakt hebben:

€ 1.500	Henry Red Cloud (Pine Ridge)	€ 1.000	Ivan Looking Horse (Cheyenne River)
€ 1.500	Leonard Crow Dog (Rosebud)	€ 1.500	Chinle Planting Hope (Navajo)
€ 1.500	Tasha Nez (Navajo)	€ 1.500	Jana's Kids Foundation (Lumbee/Tuscarora)
€ 1.000	Phyllis Young (Standing Rock)	€ 1.500	Warrior Women project (Cheyenne River)

Dit is in totaal €11.000; een geweldig bedrag! En we gaan door omdat het er niet naar uit ziet dat de problemen snel opgelost zullen zijn. Onze hulp is juist nu hard nodig en wordt bijzonder op prijs gesteld. Binnenkort wordt er weer een nieuwe corona inzamelingsactie gestart op Facebook en hou dus goed onze Facebookpagina in de gaten. Je kunt natuurlijk ook gewoon overmaken of via onze doneerknop op de website: alle hulp is welkom.

Tot slot, in januari hebben we deelgenomen aan de Western Experience. Dat was een groot succes. En we hadden grootse plannen voor een bijzondere NANAI dag in het najaar, maar dat hebben we natuurlijk moeten verschuiven. Hopelijk kan het volgend jaar wel doorgaan. Helaas kunnen we elkaar voorlopig niet ontmoeten. Maar we blijven jullie de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Indian Country via de nieuwsbrief.

Heel veel leesplezier gewenst en nogmaals bedankt voor de vele gulle giften!

Jan Ketelaars (op de foto met Jerry Thundercloud McDonald)

